

# Sammy Davis Jr.

## Movits!

Föddes på 80-talet  
typ i mitten utav det  
då var man bara barnet eller kanske barnbarnet  
och inte alls intresserad utav morgondagen  
allvaret, allvarligt?  
ja, överhuvudtaget  
Då var det Abbey Road, Plura och Rolling Stones  
på grammofonen till dagen man flytta hemifrån  
Nu är det Evert Taube, Dylan och Common och Wailing Souls  
Undra vart inspirationen kommer från?Säger jag låter Oldschool baby  
som Frank och Sammy Davis  
sjunger i regnet som Gene Kelly  
nä man vill ju knappt tro det man hör  
men dom säger, säger, säger det var bättre förr  
Är inte den som strävar bakåt  
men svarta skor efter klockan 18  
jag köpte sneaks för halva mitt gage och  
andra hälften i madrassen i rädslan för att det kommer sämre dar  
men nej, är det så det kommer bli  
har jag nog ingenting inuti  
emedan gamlingar drömmer om Jerry Lee  
och spelar bort pensionen på lotteri  
börjar villan att brinna exempelvis men  
ring brandkåren och ring polisen  
advokaten, Herrejesus  
bara jag inte missar repriserna av Mannen från Uncle  
Garfunkel & Simon  
jag växte upp med A-team, Airwolf och McGyver  
för jag har hört av pensionärer  
att allting var bättre förr i världen  
till och med vädret  
Kallar det för dagdröm, säger det var annat förr  
men mormor det e allright  
Att man borde växa upp, klippa sig och skaffa jobb  
och inte härma James Brown  
Men var det inte samma sak för unga mor och far  
när det begav sig var Woodstock och 70-tal,  
eller kanske 69, man bara undrar lite  
om det var samma, samma, samma sak förr?

Lyrics provided by <http://counterlikes.com/>

